

*Huil niet om mij omdat ik er niet meer ben.
Maar glimlach omdat ik er was.*

Dankbaar voor alle zorg en liefde waarmee zij ons heeft omringd, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en oma Hilda

Hillegonda Klaziena van der Linden-Geus

Hilda

sinds 20 december 2001 weduwe van
Joop van der Linden

Den Helder,
5 juli 1941

Den Helder,
28 maart 2023



Inez en Coen
Stefanie en Willem
Anouk en Erroll

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Huygensstraat 29, 1782 HN Den Helder

Onze moeder ligt in haar eigen appartement
in het Landhuis, Scheldestraat 4k, Den Helder.
U kunt afscheid van haar nemen dagelijks van
14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Wij gaan afscheid nemen van Hilda op maandag 3 april
om 14.00 uur in de Oleahof, IJsselmeerstraat 63a,
Den Helder. Aansluitend bent u van harte welkom in de
koffiekamer om ons te ontmoeten en te condoleren.
Hierna begeleiden wij haar naar het crematorium te
Schagen.